



## Werken over de grens moet je durven

# “Er zijn banen zat over de grens”

Slagbomen staan er allang niet meer tussen de Nederlandse en Duitse grens. Toch blijft de barrière om als Nederlandse zorgprofessional aan de slag te gaan over de grens, groot. Sander Geurink uit Winterswijk werkt al 23 jaar in het Duitse Vreden. “Er zijn banen zat over de grens.”

In december 2015 werd op een grote conferentie een arbeidspact ondertekend met het doel het werken over de grens te stimuleren. In Duitsland is op dit moment veel werk voor zorgprofessionals. Sander Geurink snapt niet waarom zo weinig werkzoekenden deze stap zetten. “Het loon is hoger in Duitsland. Daar staat tegenover dat de pensioenen minder goed zijn, maar dat kun je zelf regelen. Het is een kwartiertje rijden vanuit mijn huis in Winterswijk en ik ben op mijn werk.”

### Leuke oude dag

Sander werkt in Haus Früchting, een zorginstelling voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en heeft het daar prima naar zijn zin. Hij is verantwoordelijk voor een groep van acht, voornamelijk oudere, bewoners. Het werk bestaat uit het ondersteunen en stimuleren van de bewoners in hun dagelijkse leven. “Zorgen voor

een leuke oude dag. Het gevoel van thuis zijn zoals in een normaal gezin. Alleen dat is het natuurlijk niet want de gemiddelde leeftijd is 68 jaar.”

### Durven

Hij werkt nu 23 jaar in Duitsland. Nog steeds weet hij soms een woord niet in het Duits. “Dan kan ik het omschrijven waardoor ze mij toch begrijpen.” Toch heeft de taal hem niet tegengehouden om over de grens te solliciteren. “Ik kom uit de Achterhoek en ben nog opgegroeid met de Duitse televisie. Naast de Nederlandse publieke zenders kon je alleen Duitse zenders ontvangen. Naast een paar jaar Duits op school heeft dat enorm geholpen. Verder moet je het gewoon durven. Duitsers hebben echt respect voor Nederlanders die over de grens werken en Duits proberen te spreken. Na een tijdje wen je aan de vaktaal en gaat het gemakkelijker.”

### Geen ‘ja, maar’

Ook een cultuurbarrière ziet de Winterswijker niet. “Duitsers zijn beleefd en spreken vreemden altijd aan met u. Maar wat is daar eigenlijk mis mee? In Nederland vind ik het weleens te joviaal. Duitsers zijn wat bescheidener en kijken meer op tegen autoriteiten als de arts of de psychiater. Nederlanders hebben altijd een ‘ja, maar’ als ze iets moeten doen. Als je goede argumenten hebt om iets anders te vinden, kun je die gerust uitspreken, is mijn ervaring.”

Hij is verbaasd dat het werken over de grens niet populair is. “De blik van veel werkzoekenden is

“DUITSERS ZIJN BELEEFD EN SPREKEN VREEMDEN ALTIJD AAN MET U”

toch richting het westen gericht terwijl in Duitsland veel werk is in de zorg. Jammer hoor want je kunt in het oosten van het land prachtig wonen en tegelijkertijd over de grens werken.”

Kijk voor meer info over werken in Duitsland op [www.zorgselect.nl/infowerkeninduitsland](http://www.zorgselect.nl/infowerkeninduitsland).